



# 7 TIPS VAN EEN TOPCHEF

Al enkele jaren lang verblijdt Topchef Sas haar (schoon)familie, vrienden en collega's met haar lekkere dingetjes. Het lukt haar om van elke gelegenheid een culinair feestje te maken. Schoonzussen en -moeder hebben meerdere malen geprobeerd haar keukenkunsten te evenaren, maar tevergeefs... Wat is haar geheim? Ter gelegenheid van haar dertigjarig jubileum licht topchef Sas een tipje van de sluier met 7 tips.



## Tip 1

Maak zelfgemaakte kruidenboter of tonijn-salade en verblijd je vrienden en familie met een slechte adem. Gegarandeerd succes, zelfs bij de moeilijkste schoonfamilies en lekker met een wijntje.

## Tip 2

Zijn er familie en vrienden op bezoek en heb je stress in de keuken? Wijs toch alle aangeboden hulp van je schoonzussen af, doe het ALLEEN. Het is niet de bedoeling dat je geniet van de gezelligheid. Wordt de stress je toch te veel? Neem een wijntje.

## Tip 3

Wees niet bang om nieuwe recepten uit te proberen, ook al zijn schoonfamilies hier vaak wat huiverig voor, bijvoorbeeld kip van het spit of pasta met pestosaus en gebakken ham. Niets is te gek en met een wijntje kan alles.

## Tip 4

Organiseer je een feestje? Maak hapjes voor het dubbele aantal gasten dat je verwacht. Op die manier komt niemand iets te kort en gaat iedereen met een goedgevulde maag de deur uit. Trouwens; hapjes smaken beter in combinatie met een wijntje.

## Tip 6

Bereid niet alles van tevoren voor. Zorg dat je ook op het laatste moment nog genoeg te doen hebt. Stress (maar ook wijn) geeft kwaliteit aan je eten.

## Tip 5

Blijf dichtbij jezelf en maak gerechten die passen binnen jouw specialiteit. Mijn specialiteit is bijvoorbeeld soep (komkommersoep, knoflooksoep, courgettesoep, rucolasoep). En eigenlijk ook hoofdgerechten en hapjes... of voorgerechten... en ook wel sandwiches en tapenades en natuurlijk wijn. Eigenlijk alles behalve zoetheid.

## Tip 7

Wissel recepten uit met je schoonfamilie. Zo kan jij een kippenragout en tomatensoep aan je receptenboek toevoegen en maak je hen blij met jouw gehaktbrood, krieltjessalade, sandwiches en bijpassende wijn. Wanneer je deze tips opvolgt, maak je in ieder geval je schoonzusjes heel blij!



1. Deze kamer bevindt zich in de zuidvleugel van het huis en is echt een verlengstuk van de woonkamer. Het bureau is gepimpt met hippe accessoires en ook het designwasrekje hangt vol met exclusieve ontwerpen 2. Frivool kastje met een stapel Linda's, omdat het zo leuk staat, net zo oppervlakkig als het botox hoofd van de dame in kwestie 3. Deze slaapkamer verraad dat we hier van doen hebben met onvervalste aanhangers van de *Ikea way of life*. Er is een poging gedaan om de *Ikea vibe* wat te verdoezelen door een oude dekenkist neer te zetten, helaas zonder resultaat. Dit schreeuwt fantasieloze Zweedse gehaktballen 4. Deze antieke bank is van de beroemde ontwerpster Irma Kea en vloekt mooi bij de kleurige kussentjes. Het schilderij is pure plagiaat van een bekende loods in Zaandam omdat Sas er niet teveel geld voor wilde betalen 5. Hier herkennen we de echte hipster in deze telefoon, lekker de vintage look maar van alle hedendaagse technologische snuffjes voorzien. Geen idee wat het allemaal kan en doet maar het gaat om het hebben van de juiste spullen. Komt prachtig uit op deze radiatorombouw omgedoopt tot tv-meubel 6. Deze twee zogenaamd gezellige plankjes zijn in feite een manier om Sas haar drankprobleem te maskeren want hier bewaart ze haar geheime biervoorraad 7. Een krakkemikkige houten kast met daarop de twee prachtige bidetten, wel zo prettig dat beide bewoners een eigen exemplaar hebben. Het geheel is afgewerkt met accessoires van ontwerpers Edward Tos en Karel Ruidvat 8. Buiten op het landgoed zijn diverse zitjes gecreëerd. Op de foto een antraciet kleurige loungeer gemaakt van echt plastic. Op de achtergrond het gastenverblijf waar de loge's kunnen genieten van een nachtle slapen op een originele betonvloer en een bijzondere douche ervaring vanuit het dak 9. Decadentie ten top, een eettafel waar je met 8 personen aan kunt zitten was niet genoeg. Er moest natuurlijk ook een ontbijtbar met landelijke barkrukken komen. Ik heb een blauw/geel vermoeden waar dit ensemble bij elkaar geshopt is. "Echt even een momentje voor mijzelf 's ochtends en dan lekker de dag beginnen met een boekweitpannenkoekje en een soja latte macchiato".



# EXQUISE ME?

**Noot vooraf:**

**Club (klub) (-s)** (Eng. <Oudnoors *klubba*), I (v.(m.)), 4 vereniging ter gezamenlijke beoefening van enige wetenschap, ontspanning of hobby: (uitdr.) van de club zijn, homofiel zijn, (W.O. II) lid zijn van de NSB; bron: De Dikke van Dale.

**B**ij het passeren van zo'n mooie mijlpaal (30!) ga je ongewild toch stiekem eens terugkijken om te bezien wat je in de afgelopen jaren wel niet voor elkaar hebt gespeeld. In het geval van Saskia is dat natuurlijk niet mis; een prachtige baan, mooi paleisje in Haarlem, een vriendje en zelfs ook een heuse kat. Maar ook een klinkende bestuursfunctie in een club – voor de juiste omschrijving van 'club' zie vooraangaand, waarbij de nadruk in deze

ligt bij ontspanning of hobby – met de illustere naam 'Exquise eet club' hetwelk als voorzitter, secretaris en penningmeester Saskia Borst heeft. Een club zonder enige vorm van statuten en ook niet een besloten ledenbestand heeft. Thans bestaande uit twee leden. In het verleden zijn er wel geïnteresseerden geweest, echter heeft dit nooit geleid tot een lidmaatschap. Het doel is eenvoudig: eten.



Exquise omdat er in de keuze van de restaurants aanvankelijk het onbekende op het gebied van eten werd opgezocht. Te denken valt aan Chinese Krokodil, Australische eend, tonijn die Hawaii heeft aangedaan en wat te denken van Italiaanse Surf en Turf. Al gauw is dit losgelaten en is er meer gericht op de daadwerkelijke betekenis van de naam van de club: voortreffelijk. Met als gevolg gezellige avonden met heerlijk eten, soms tergend langzaam



bedienend personeel, hoofdzakelijk (en vaak veel) witte wijn en meestal eindigend met een afsluitende borrel op een volgende locatie waarbij dan Bart vaak aansluit als BOB. Menig keer een aanslag op de portemonnee. Het geeft allemaal aan dat je voor lekker eten bij Saskia aan het goede adres bent. Of je nu een avondvullend oudjaars diner met vrienden viert, op vakantie een leuk restaurantje zoekt, Sas regelt het. Maar, heb wel geduld want de keuze wordt weloverwogen gemaakt en uitvoerig bestudeerd voor er een beslissing gemaakt wordt. Ik hoop, ook als lid van de club, zeker de komende dertig jaar nog vele bijeenkomsten te mogen meemaken en proost bij deze op je 30<sup>e</sup>!





**DOE DE TEST**  
 Fuifnummer, tikkeltje gestresst of chillen met de billen? Doe de test & check je modus!

# HOE ZIT JIJ IN JE SAS?

**1** Je hebt weer eens een stuk in je kraag gezopen in Café De Lift en het begint al licht te worden als je de Linschotenstraat in zwalkt. Maar hipssss, vandaag is deadline-dag. Wat doe je?

- A** Je belt Bart wakker omdat je ergens tussen de Grote Markt en hier je huissleutel bent verloren, lazert vijf keer van de trap en valt uiteindelijk met je kleren aan op de bank in slaap. Wat nou deadline? Dan maar een keer geen bonus van de drukkerij. En pffff, zo'n blaadje maken, hoe moeilijk is dat nou? Nee hoor, deze dame zet vandaag geen wakker.
- B** Je gooit een paar Jopenbiertjes in je tas, werkt je maquillage nog even bij en rolt meteen door naar de redactie. Iedereen weet dat je met een dronken kop de beste koppen verzint.
- C** Je sjokt met bonkend hoofd en wallen tot aan je knieën om 10.08 uur de redactie op en werpt tot ver na de lunch dodelijke blikken richting

iedereen die het in zijn botte hoofd haalt om dichterbij dan drie meter bij je in de buurt te komen.

**2** Je hebt bij je collega een té gek kattenhuisje gespot. Die. Moet. Je. Hebben! Alleen Bart is nog niet enthousiast. Vijftwintig pegels voor een kartonnen doos met raampjes?! Hoe pak je dit aan?

- A** Ach, hij heeft eigenlijk ook wel gelijk. Met twee vingers in je neus knutsel jij dat ding zelf even in elkaar. Inclusief gezellig behangetje.
- B** Hé, vanavond is jouw feestje, toch? Dus je zet de muziek harder, lacht een paar keer lief en doet gezellig mee. En vanavond, na Barts 14° biertje, snij je het onderwerp nog een keer aan. Wedden dat het lukt?
- C** Sorry? Hoe durt ie? Alleen het beste is goed genoeg voor Sjaak. Je zet een woedende blik op, sluit Bart op in het tuinhuisje en nestelt je met Sjaak op de bank met de laptop.

Hoe heette die website ook alweer... kekamsterdam.nl?

**3** Je hebt besloten dat je doorde-weeks niet meer drinkt. Maar dan sta je daar ineens in een huiskamer in Utrecht. De wijn staat koud en iedereen schenkt zichzelf een lekkere bel in. Wat doe je?

- A** Ik check even bij mijn gezusters, maar als ik mijn gestreepte pyjama-broek bij me heb en 'Legends of the fall', dan maakt niemand me wat. Volgende week begin ik echt.
- B** Doorde-weeks begint toch op donderdag al? En aangezien het nu woensdag is, maakt die ene dag ook niet uit. Sterker nog: schenk dat glas nog maar een beetje bij. "Ik werk altijd in mijn bloterd!" "Ik ben geen mietje!"
- C** 's Nachts na tweeën en doorde-weeks na vijven! Geen alcoholrestricties voor mij. Ik. Heb. Alles. Altijd. Onder. Controle. Iemand mijn glas

gezien? Waar is de wijn? Hoe laat is het? Hoeveel flessen hebben we nog in huis? Met hoeveel mensen zijn we? Wie drinkt er allemaal wijn? Dat is dan vier flessen per persoon. Of zal ik nog even wat halen bij de Appie?

**4** Samen met Erica heb je de woensdagmiddagdeadline voor de zoveelste keer op het nippertje weten te halen. Je haast je daarna naar de dansschool en loopt de zaal binnen op het moment dat Dunja het nummer laat horen waarop jullie gaan dansen. Je voelt je mondhoeken omlaag trekken. Nee! Dit is dus niet het nummer dat jij wilde voor je allerlaatste dansuitvoering. Jij:

- A** Vindt het belachelijk, maar denkt: ach, ik hoef er maar drie keer drie minuten op te dansen. En draait vanuit de hoek braaf met de rest van de groep mee.
- B** Begint een discussie met Dunja, maar

laat het na tien minuten rusten. Al zorg je er wel voor dat je de hele dans vooraan staat. En dat enkele van jouw moves in de 'choreo' worden opgenomen. Het blijft natuurlijk wel jouw feestje.

**5** Sommigen kennen hem als die 'zo lekker gewoon gebleven' Limburger, maar bij het grote publiek is Joep van de Ven bekend als De CV-dokter\*. Er staat een

'GEEN ALCOHOLRESTRICTIES VOOR MIJ. IK. HEB. ALLES. ALTIJD. ONDER. CONTROLE. IEMAND MIJN GLAS GEZIEN? WAAR IS DE WIJN? HOE LAAT IS HET?'

klant in Haarlem op de planning. Maar da's zó ver van huis dat ie besluit er een dagtrip van te maken. Hij vraagt San om leuke tips in Haarlem, die de vraag op woensdagochtend doorspeelt naar jou. Wat raad je aan?

- A** Je gaat gewoon voor de allerbeste optie: een dagje meedobberen op TØFF! Biertje erbij, muziek aan: een betere impressie van Haarlem kun je niet krijgen.
- B** En of jij tips hebt. Je begint met een lunch bij Anne&Max, om daarna een stukje door het centrum te wandelen en een biertje (of twee) te drinken bij Dodici. Daar blijf je vervolgens tot etenstijd zitten, om dan door te rollen naar In 't Goede Uur voor een heerlijke kaasfondue. Vergezeld met een lekker flesje witte wijn, uiteraard. Als je daarna nog kunt lopen, is wijnbar Vigh een aanrader. Proost op Haarlem!